



Notulen jaarvergadering RKSv Liessel

22-10-2018

Aanwezig: Ongeveer 60 leden en ouders van jeugdleden
Afmeldingen: Jan Verberne, Marjon Joosten, Gerold Welten, Jos Hendriks, Frits v. Seccelen, Roy Aarts, Henny Aarts, Theo v. Haandel, Jan v. Oosterhout, Maarten Stevens, Peter Hanssen, Harrie Giebelen, Johan de Wit, Cor v. Lieshout, Jurgen Friesen.

1. Opening.

Welkom bij de jaarvergadering van RKSv Liessel jaargang 2017-2018.

Een jaar dat we met zijn allen niet snel zullen vergeten.

Hoogtepunt was toch wel het behalen van het kampioenschap van ons vaandelteam in de 4de klasse met promotie naar de 3de klasse als gevolg. Een klasse waarvan wij, bestuur maar ook spelers en supporters vinden dat we thuishoren. En dat hebben we ook laten zien.

Maar niet alleen zij vierden hun kampioenschap, ook de JO17-1 en JO19-1 mochten de schaal in ontvangst nemen. Een knappe prestatie waar we dan ook net zo trots op zijn.

Daarnaast zijn we gestart met het intern opleiden van onze trainers en leiders. Dit in samenwerking met voetbalschool 4skills onder leiding van Arnoud Jonker. In 5 avonden met zowel theorie als praktijk heeft hij onze jeugdtrainers de nodige kennis bijgebracht. Hierin stond niet alleen voetbal centraal maar ook plezier en omgang met verschillende leeftijdscategorieën. Deze cursus is dan ook goed ontvangen en hebben we daarom dit jaar een vervolg gegeven.

Wat me afgelopen jaar nog meer is opgevallen, is dat we weer in een goede flow komen. De mouwen worden steeds meer opgestroopt en we kunnen daadwerkelijk stappen maken. Niet alleen als bestuur zijnde maar ook bij de vrijwilligerstaken die steeds vaker opgepakt worden. Dat wil overigens niet zeggen dat we er al zijn, want er zijn nog steeds meer vacatures dan ooit. Daarover later meer.

En last but not least hebben we vanavond ook nog 13 jubilarissen te huldigen waarvan er maar liefst 6 al 50 jaar lid zijn. Laten we dus maar snel beginnen zodat we hen aan het einde in het zonnetje kunnen zetten.

Voor we verder gaan willen we even stilstaan bij onze overleden leden. Dit jaar is ons lid Piet Welten overleden in de leeftijd van 79 jaar. Graag een minuut stilte hiervoor.

2. Notulen jaarvergadering 23-10-2017.

De notulen van de jaarvergadering 2016 wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

3. Jaarverslag 2017-2018.

Het jaarverslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

4. Financieel verslag 2017-2018.

Het financiële verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de penningmeester.

5. Verslag kascontrole.

De commissie bestond dit jaar uit Berrie Wiegers, Harrie de Wit en Dennis Goossens. De commissie heeft de financiële stukken van het afgelopen seizoen 2017-2018 op 11 oktober 2018 gecontroleerd en goed bevonden.

De commissie stelt de vergadering voor, de penningmeester over het afgelopen jaar decharge te verlenen.

Kascontrole-commissie bedankt voor de uitgevoerde controle.

6. Verkiezing kascontrolecommissie.

De commissie bestond dit jaar uit Berrie Wiegers, Harrie de Wit en Dennis Goossens. 1e reserve was Mark Smits en 2e reserve was Davy Mennen. Mark gaat komend jaar de plaats van Berrie innemen. Berrie bedankt voor jouw inzet. Davy Mennen wordt nu 1e reserve. Hiermee zijn we op zoek naar een 2e reserve. Tim van Loon meldt zich hiervoor aan. Bedankt Tim!

7. Begroting 2018-2019.

We hebben een financieel jaar gehad waarin veel geïnvesteerd is voor de jeugd. Dit zijn bewuste keuzes geweest. De komende jaren worden financieel ook zwaarder, door o.a. veranderingen in de btw-wetgeving en de keuze die wij gemaakt hebben om onze jeugdtrainers goed op te leiden. Naast inzet op meer inkomsten vanuit sponsoring willen we het voorstel doen om de contributie te verhogen m.i.v. seizoen 2019-2020.

Senioren:	€ 140,00	(is nu: € 130,00)
Junioren t/m 15 jaar:	€ 80,00	(is nu: € 70,00)
Rustende leden:	€ 50,00	(is nu: € 50,00)
Mini's:	€ 68,00	(is nu: € 58,00)

Plus jaarlijkse verhoging o.b.v. consumentenprijsindex cijfers van het CBS.

Vergadering stemt in met verhoging contributie.

8. Vooruitblik 2018-2019.

Algemeen

Vrijwilligersbeleid.

De laatste maanden hebben we weer stappen gemaakt in de ontwikkeling van ons vrijwilligersbeleid. Patrick Friesen heeft hierin meegedacht. Komende week gaan al onze leden en ouders van leden een enquête ontvangen. Hierin kunnen ze aangeven waar hun kwaliteiten/kennis ligt en wat zij in de vrijwilligerstaken van RKSv Liessel zouden kunnen of willen betekenen. Hiermee hopen wij een database te creëren, waaruit wij mensen kunnen benaderen op het moment dat er vrijwilligerstaken zijn die

nog niet ingevuld zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar en zonder meer vrijwilligers kunnen wij niet blijven draaien.

Beleidsplan.

Het beleidsplan 2018-2023 en het technisch jeugdbeleidsplan 2018-2023 zijn in concept klaar om te delen met onze leden. Wij zorgen ervoor dat deze komende week op de website geplaatst worden. Alle leden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om op- en aanmerkingen te geven tot 1 januari 2019, om zo uiteindelijk tot een definitief beleid te kunnen komen.

Activiteiten

Dit jaar staan weer de vaste activiteiten gepland. Het bierpongen is de laatste jaren altijd een leuke en goed bezochte avond en goed voor de kantine-opbrengsten. Dit jaar nieuw is het indoortoernooi senioren.

<i>2 november 2018</i>	Bierpongen
<i>29 november 2018</i>	Sinterklaasviering
<i>9 december 2018</i>	Winterparty
<i>Kerstvakantie</i>	Smeltkroestoernooi
<i>31 december 2018</i>	Oliebollenverkoop
<i>10 januari 2019</i>	Nieuwjaarsreceptie
<i>13 januari 2019</i>	Indoorvoetbaltoernooi Senioren
<i>Maart/april 2019</i>	Sponsorloop
<i>Meivakantie</i>	4 x 4 toernooi C/D/E/F/mini's
<i>12 mei 2019</i>	Seizoensafsluiting
<i>Eind mei 2019</i>	Ouder-/kindwedstrijden
<i>14 juni 2019</i>	Bedankavond
<i>21-22-23 juni 2019</i>	Jeugdvoetbalkamp
<i>6-7-8 juli 2019</i>	Club voetbaldagen

Sponsoring

Sponsoring heeft op een laag pitje gestaan. Cor v. Lieshout heeft de administratie bijgehouden, Bram Winters heeft het hoognodige uitgevoerd. Er zijn meerdere pogingen gedaan om tot een nieuwe commissie te komen. Helaas bleven daar steeds geen mensen over die het ook daadwerkelijk op gingen pakken. We missen een actief groepje mensen, zoals het in het verleden was. We hopen dat er toch echt mensen gaan komen die de schouders eronder gaan zetten. Dit is van groot belang. Jaap Koelewijn geeft in de vergadering aan dit wel te willen gaan doen. Bram plant een afspraak met Jaap. Hartstikke fijn!

Accommodatie

De kleinschalig renovatie aan de kleedlokalen op de Hazeldonk, moet nog verder afgemaakt worden.

Verder blijven de jaarlijkse zaken op het programma staan.

Communicatie

William is vorig jaar afgetreden als hoofd communicatie, maar op de achtergrond is hij wel een aantal taken uit blijven voeren. Momenteel zijn we bezig met iemand die de taak van William over kan nemen.

Wedstrijdzaken

We hebben te maken met een teruglopend ledenaantal. Dit jaar zijn we met 2 teams minder gestart. Er is geen JO17 en ook ons meisjesteam is gestopt.

We hebben in afstemming met andere verenigingen een protocol opgesteld over het verzetten van wedstrijden, met als reden dat er te weinig spelers beschikbaar zijn. Het verzetten van wedstrijden neemt ontzettend veel tijd in beslag. Het is niet alleen het verzetten, maar heeft ook gevolgen voor inzet terreindienst, indeling kleedlokalen, kantine e.d. Omdat iedereen voor een heel jaar weet wanneer de speeldata zijn, kan hier ook rekening mee worden gehouden. Op het moment dat er te weinig spelers bij een bepaald team zijn, zullen zij spelers moeten gaan vragen bij andere teams. Wedstrijden zullen niet meer worden verzet vanwege de reden dat er te weinig spelers zijn.

We blijven ook dit jaar weer kampen met een tekort aan scheidsrechters.

Technische zaken

Vorige jaar in zee gegaan met 4-skills. Dit werkt goed. Trainers zijn enthousiast. Arnoud Jonker van 4-skills heeft ook nu weer 5 cursusavonden gepland, waarin theorie en praktijk aan bod komt. Het herhalen blijft belangrijk.

Het technisch beleidsplan is nu in concept klaar en zal komende week te lezen zijn via de website.

Tijn Joosten heeft vanuit zijn opleiding een SWOT-analyse (sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen) gemaakt van onze club. Punten die hieruit naar voren zijn gekomen nemen we mee in onze verdere aanpak.

Tijn bedankt!

9. Rondvraag.

Vraag 1: Stand van zaken vangnet veld 2?

Staat op een prioriteitenlijst. Nu kiezen we daar niet voor. Opleiden trainers en de kosten vorig jaar maken dat we niet gekozen hebben voor het vangnet. Goed vangnet kost tussen de 1800-2500 euro. Dit kunnen we nu niet uitgeven.

Vraag 2: Michiel v.d. Werf heeft het nodige voor de club gekost, maar is geruime tijd niet aanwezig geweest i.v.m. andere werkzaamheden. Zijn daar geen goede afspraken over gemaakt vooraf?

Hier is wel vooraf met Michiel over gesproken. En afspraken over gemaakt.

Vraag 3: Is het niet verstandig dat de voetbalclub een reserve voor accommodatie aanlegt voor de komende jaren?

N.a.v. eerder gestelde vragen ontstaat er een discussie over hoe het geregeld is tussen voetbalclub en Belsa:

Wij betalen huur aan stichting Belsa, met deze huur moet er ook weer voldoende in kas komen om over 30 jaar nog steeds een accommodatie te hebben die aan de normen voldoet. Wanneer er extra zaken worden aangeschaft bekijken we samen hoe we dit gaan betalen. De ene keer neemt Belsa de kosten voor haar rekening en wordt dit verrekend in de huur, de andere keer betalen we dit zelf (zoals vorig jaar de aanschaf van verschillende jeugd-goals). Met de laatste optie wordt de huur dan niet verhoogd.

Opmerking 1: Grote zorgen over financiële situatie, inkomsten moeten echt flink omhoog.

Opmerking 2: Er wordt benoemd dat het beleid in concept klaar is en deze week te lezen is op de website. Het beleid had vandaag gepresenteerd moeten worden. En dit geldt voor meerdere punten die vandaag zijn aangehaald, maar verder niet aan bod komen.

Vraag 4: Vorige week met de penningmeester besproken hoe er meer geld uit de kantine-opbrengsten kan worden gehaald, door bepaalde activiteiten uit de sportkantine te halen en zelf alles te regelen, zodat ze meer opbrengen. Is dit al binnen het bestuur besproken?

Er is nog geen gelegenheid geweest om dit met bestuur te bespreken.

Opmerking 3: Het feit dat de kantine-inkomsten zo laag zijn ligt niet alleen aan minder inkomsten dan vroeger. Ook de kantinekosten zijn fors gestegen. Verder kampen we op dit moment met een personeelsprobleem.

Vraag 5: Waarom wordt er niet voor gekozen om alle senioren op dezelfde zondag thuis te laten spelen. Andere zondag hoeft de kantine dan niet open? Wellicht een optie.

Vraag 6: hoe liggen de verhoudingen voor de verdeling van de inkomsten van de kantine tussen voetbalclub en Livoc?
60/40.

Opmerking 4: Wellicht andere activiteiten in de kantine laten organiseren.

PAUZE

10. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:	Bram Winters	(penningmeester)
Aftredend en niet herkiesbaar:	Arno Geboers	(hoofd technische zaken)

Arno heeft vorig jaar na het aftreden van Harm v.d. Hoogenhoff, de taak als vicevoorzitter voortvarend op zich genomen. Maar wel met de boodschap dat we dan actief op zoek moesten gaan naar een nieuwe voorzitter, omdat de taken hoofd Technische Zaken en het vicevoorzitterschap samen, veel te veel tijd in beslag zouden nemen. De actieve zoektocht naar een nieuwe voorzitter liep echter op niets uit. Arno heeft daarop binnen het bestuur laten weten de taak als voorzitter wel te

willen, wanneer er een nieuw hoofd technische zaken zou komen. Deze zoektocht heeft tot op heden nog niets opgeleverd. Gelukkig heeft de technische commissie wel een aantal taken op zich genomen, die eerst bij het hoofd lagen. Er is nu nog wel een vacature omdat wij Arno hierbij graag willen voordragen als voorzitter van RKSv Liessel.

De ledenvergadering stemt unaniem in.

Arno gefeliciteerd en succes!

11. Huldiging Jubilarissen.

Jubilarissen Gerold Welten (25 jaar) en Jurgen Friesen (40 jaar) zijn helaas niet aanwezig. Gerold vanwege werkzaamheden en Jurgen vanwege ziekte. Zij zullen op een later moment door het bestuur gehuldigd worden.

Thijs v Hal 25 jaar lid.

Thijs was een laatbloeiër en ging pas voetballen rond zijn 20ste. Niet omdat hij niet eerder wilde, maar zijn vader vond dat niet verstandig. Overigens mocht zijn broer Jan dit wel, dit even terzijde.

Hij sloot aan bij het 4de maar zag al snel dat hij de basistechniek miste. Hij was wel snel en had een goede werklust en inzicht dus daarmee kon hij wel het één en ander compenseren.

Thijs voetbalde ongeveer 5 a 6 jaar bij Liessel 4, maar besloot te stoppen vanwege een meniscus blessure.

De dokter gaf hem de keuze; of opereren of stoppen met voetbal. Hij koos voor stoppen met voetbal omdat hij het ook druk had met zijn werk en dat belangrijker vond. Tot de dag van vandaag is hij nog steeds niet geopereerd aan zijn meniscus. Een verstandige keuze dus.

Dat is dus ook de reden dat Thijs maar 25 jaar lid is, aangezien hij toen even gestopt is. Later, omstreeks 1988/1989 pakte hij het weer op als leider van zijn zoon Ron, en daarna ook bij Mark en Frank zijn andere zonen. Maar ook toen zij naar de senioren gingen was hij vaak nog te vinden, als zowel leider als vlagger, destijds samen met Jan v Oosterhout. Ongeveer 8 jaar geleden stopte Thijs hiermee.

Mooie herinneringen heeft hij wel, maar dat zijn er te veel om op te noemen. Hij denkt nog vaak terug aan die tijd. In de jeugd vele toernooien gespeeld maar de mooiste winst was die bij een internationaal toernooi in Langeboom. Maar ook alle kampioenschappen in de jeugd waren genieten. Het was een mooie tijd.

Toch heb ik nog even geïnformeerd bij zijn zonen voor wat leuke momenten en daar kwamen de volgende anekdotes uit;

“Ons pa werd ooit bijna aangevallen door een supporter omdat hij stond te bellen en gelijktijdig voor buitenspel vlagde”

“Een uitspraak van ons pa zelf; bij twijfel altijd vlaggen”

“Het is allemaal geen haar knippen, er komt ook nog wassen en scheren bij”

Dat gezegd hebbende: Thijs, ze zeggen weleens “een goeie vlagger pakt punten” en dat gold ook zeker voor jou. Fijn jou vanavond weer eens op de club te mogen verwelkomen en bedankt voor jouw inzet voor RKSv Liessel. Gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid toegewenst.



Hetty van Bommel 25 jaar lid.

Natuurlijk gaan de meeste mensen op voetbal omdat hun vriend of vriendinnetje dat ook doet, maar Hetty is wel op een hele speciale manier geworven. Ze ging in 1976 bij voetbal omdat de dames destijds een nogal gezellige indruk hadden achter gelaten tijdens de carnavalsoptocht.

Een goede reden om hierbij aan te sluiten dacht Hetty op 19-jarige leeftijd.

Hetty speelde voornamelijk laatste vrouw behalve het seizoen '98/'99.

Noodgedwongen kwam ze in de spits spelen. Dit ging haar echter zo goed af dat ze de prijs als topscoorder(ster) van RKSv Liessel wist te winnen. Dat ze daar trots op is blijkt wel, want deze pronkt nog op de kast.

Ze maakte heel wat generaties mee, maar vond het altijd leuk om met alle leeftijden te spelen.

Omdat Hetty zo ongelooflijk fanatiek was werd ze benoemd tot aanvoester. En fanatiek was ze!

Veel te fanatiek vertelt Henny nog, die inmiddels ook zijn steentje bijdroeg als vlagger. Ze hield schriftjes bij met de opstellingen en verzamelde krantenknipsels. Speelde nog even bij de Brabantse kring, maar ook haar moederschap van 4 kinderen moest gecombineerd worden met het voetballen. Vroeg opstaan en met zijn allen naar Liessel, wat erin resulteerde dat er in de rust nog weleens gevoed moest worden.

Legio trainers werden versleten bij de dames, namen als Ad v Helvoirt, Jan Verberne, Jan v Oosterhout, Wim v Rooy, Piet v.d. Heuvel, Kees Otjes, Frank Zeegers en Henri Smits passeren de revue.

Bij het horen van deze namen verwacht je wel dat het kampioenschappen geregend heeft maar helaas is dat de dames maar één keer gelukt. Wel werd er nog een keer een 4de prijs gehaald bij een toernooi in Milheeze. Deze prijs heeft ook een prominent plekje in huize van Bommel.

Dat Hetty geen 40 jaar lid is komt, omdat ze tussentijds even is gestopt door een ernstige blessure. Er werd zelfs even gedacht aan helemaal stoppen. Gelukkig kwam ze er weer bovenop en is ze weer lid geworden. Sterker nog als er nu nog een damesteam zou zijn, zou ze nog steeds voetballen.

Hetty, de dames, de veterinnen, de weekendjes weg, en de vele feestavonden hebben ervoor gezorgd dat jij het altijd ontzettend naar je zin hebt gehad bij RKSv Liessel. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mooie mijlpaal en veel geluk en gezondheid toegewenst voor in de toekomst.



Jacob v Seccelen 40 jaar lid.

Jacob was 8 jaar toen hij de groene graszoden van Liessel betrad. Hij stond te popelen want ging al vanaf jongs af aan met de hele familie kijken bij het eerste. Kwam direct in een goede lichter. Ze werden vaak kampioen, een keer of 3 sowieso, of net 2de. De groep boven Jacob was ook goed dus een nette prestatie. Nadeel was dat zijn vader leider was, dus dat hij niet teveel mocht uitvreten. Zijn voetbalopleiding in de jeugd volgde hij bij Jan v Eijk. Daarnaast waren ook Willy Rijnders en Pietje Bots zijn leiders.

Vanuit de A mocht Jacob al weleens met het 2de mee. Dat mocht alleen als je echt je best deed bij de A. Toen hij uiteindelijk overstapte naar Liessel 2 werd hij direct kampioen, dat was nog eens binnenkomen. Hij ging destijds als enige samen met Jos v. Tartwijk naar de selectie. De rest van de lichter ging destijds naar de Racing Boys. Hij ging ook verschillende keren met Liessel 1 mee.

Jacob hield, en houdt nog steeds, van voetbal. Hij speelde destijds zaalvoetbal, trainde 2 x, en speelde zowel zaterdag als zondag voetbal. Eigenlijk was het alleen maar voetballen en werken destijds. Moeder zorgde voor het eten en dat de tas weer op tijd klaar stond. Daarnaast bracht hij ook veel tijd door in de kantine. Vooral op donderdag hing je toen met de benen buiten, iets wat we nu alleen met goed weer zien.

Het was destijds heel prestatiegericht maar het mooiste voor Jacob is toch wel de vriendschappen die hij eraan over heeft gehouden. Dieptepunten waren er ook; brak zijn been in de B en is daarna nooit meer zo snel geworden. Maar het grootste dieptepunt was eigenlijk ook de reden waarom hij stopte. Tijdens een wedstrijd in Beek en Donk hadden ze de scheids tegen. Liessel stond voor maar de scheids was aan het wachten op de gelijkmaker. In alle commotie kreeg Jacob een kopstoot en ging knock out. Had daar nog weken last van en vreesde dat het niet goed kwam. Dat was het hem niet waard. Hoogtepunten waren toch wel de kampioenschappen in zowel 1 als 2. Toen ze met Liessel 2 met 5-0 van Gemert wonnen gingen ze claxonnerend terug naar Liessel. The day after nog een feestje bij Thijs in de Pepper, prachtig was dat!

Jacob was ook nog trainer van onze meisjes onlangs en vierde daar ook nog een kampioenschap mee. Tegenwoordig speelt hij zijn wedstrijden bij de veteranen en komt hij zondags nog weleens kijken bij Liessel 1. Jacob gefeliciteerd met je jubileum.



Ryan v Haandel 40 jaar lid.

Toen Ryan 5 was en op voetbal ging.....how herstel; we werden de dag na ons interview geappt door Ryan dat hij 6 was toen hij op voetbal ging. Moeders had dit nog even uitgevogeld.

Daar zat Ryan dan wel langs. Voor de rest was dit interview geweldig voorbereid. Moeder vroeg of hij op voetbal wilde toen hij op de kleuterschool zat en samen met Pedro Goossens meldde hij zich aan. Ze kwamen trots in hun voetbaltenue, gehaald bij Harrie Geenen, naar school toe.

Het eerste jaar in de F werd er alleen getraind. Vervolgens werd hij in de F, C en A1 kampioen. Met als leiders zijn vader en France v Seccelen.

Ging naar de senioren en speelde tot de winterstop in Liessel 3 maar dat ging zo goed dat trainer v.d. Zanden hem naar Liessel 2 haalde. 2 jaar in Liessel 2 en vervolgens aangegeven liever in 3 te voetballen bij zijn maten. Dat deed hij een paar jaar tot Peter v.d. Heuvel hem terughaalde naar Liessel 2. Toentertijd onder leiding van Jan v Eijk en Lucien Janssen als vlagger waren ze niet te kloppen. In die combinatie snap ik dat ook zeker. Helaas kreeg Ryan op 25-jarige leeftijd veel last van zijn rug en moest noodgedwongen stoppen. Vervolgens was het 5 jaar rustig.

Hij liet zich op een gegeven moment echter weer ompraten om leider te worden van het 5de of 6de, een echt vriendenteam waar het vooral om het plezier ging. Daar vlagde hij ook veel maar mocht soms ook weleens invallen. Hij merkte dat hij goed meekon dus besloot rond zijn 30ste het weer eens te gaan proberen. Sloot aan bij het 5de en werd direct kampioen. Het was een mooi team waar hij daarna ook nog even leider van is gebleven. Helaas viel dit uit elkaar en werd Ryan rustend lid.

Af en toe liet hij nog van zich horen als scheidsrechter bij de veteranen, dames of Liessel 4 maar hij zag in dat hij hier niet de sterkste in was. Vooral het commentaar vond hij erg vervelend.

Toen zijn zoon Finn ging voetballen werd hij weer actief als leider en trainer en is hij lid van onze terreindienst op zaterdag.

Ryan jij kenmerkte je als allround verdediger, vaak laatste man of linksback met een uitstapje naar linksbuiten. Je had een gouden, zo niet platina linkerbeen waar je verschillende doelpunten mee hebt mogen scoren. Gefeliciteerd met je 40-jarig jubileum en we hopen dat je nog lang actief blijft.



Frank Winters 50 jaar lid.

Toen Frank op voetbal ging moest je je gaan melden bij de Willy Rijnders van destijds; Zef Clement.

Die zorgde er vervolgens voor dat je ingedeeld werd. Frank had het geluk dat hij in een goede lichting terecht kwam waardoor ze bijna elk jaar hetzelfde team hadden. Dat de lichting goed was bleek wel uit het aantal kampioenschappen die behaald werden in zowel de C, B en de A. Maar een goeie lichting voetballers ontstaat niet alleen door spelers maar ook door trainers. Ad v Helvoirt en Michiel Hendriks leerde hen de kneepjes van het vak bij. En zoals Frank zei; er lag een goed jeugdplan!

Na de jeugd mocht Frank mee doen met het eerste, de ploeg waar hij ook al vaak naar ging kijken. Het was dan ook een hele eer toen hij zijn eerste minuten maakte rechts op het middenveld. Hij speelde van zijn 18de tot 31ste in de selectie. Daarbij mocht hij 1 x de kampioensschaal omhooghouden in 1986. (Op Wikipedia wordt overigens vermeld dat jullie 2de waren) Door te winnen in Someren-Eind werd promotie naar de 3de klasse veiliggesteld. Het jaar ervoor hadden jullie meer kans maar verloren jullie uiteindelijk een inhaalwedstrijd tegen HVV.

Frank besloot op zijn 31ste te stoppen. Zodra hij storingsdienst had bij de firma ging de semafoon mee richting wedstrijden. Als er dan ergens een tekort aan drank was moest Frank gewisseld worden. Dat was niet echt handig. Hij besloot hierna te gaan tennissen en fietsen wat ook veel beter paste qua tijd. Daarna is hij nog een keer gevraagd om RKS SV Liessel te behoeden voor degradatie wat ook lukte uiteindelijk.

Frank zoals iedereen hoort, heb je een mooi verleden bij RKS SV Liessel achter de rug. Er kwamen nog vele leuke herinneringen boven die dag dat we jullie als 50-jarige jubilarissen bij elkaar hadden. Gefeliciteerd in ieder geval met je jubileum en nog veel geluk en gezondheid voor in de toekomst.



Frits van Lier 50 jaar lid

Frits zijn eerste woorden waren; schrijf bij mij maar alles op wat Henk van Kemenade zegt, ik weet niks meer. Gelukkig wist Henk nog heel veel, dus kwamen we ook achter het verleden van Frits.

Frits begon op zijn 8ste bij de P. De jeugdige teams speelden toen al direct op groot veld dus dat was aanpoten. Hij weet nog dat ze een keer met 21 man naar Zeilberg of Deurne gingen en dat na de eerste helft iedereen gewisseld werd. Ze gingen naar uitwedstrijden op de fiets tot ze TOP gingen spelen. De lichter ervoor was goed en promoveerde waardoor het jaar daarna Frits zijn lichter aan de bak moest. Voordeel was dat ze dan met de auto gingen. Vaak in het eendje van Joop Janssen.

Op zijn 17de debuteerde hij in Liessel 1 tussen Jan v Oosterhout en Michiel Hendriks in. Speelde daar een aantal jaren en ging naar Liessel 2 en werd daar 1 keer kampioen. Speelde zelfs samen met 2 Joegoslavisch internationals. Stopte op zijn 33/34ste omdat hij eigenlijk nog veel te fanatiek was. De jeugd kwam bijna rechtstreeks uit de kantine of kroeg en daar kon hij niet tegen. Een huidig bestuurslid, die niet bij naam genoemd wil worden, sliep zelfs een keer op de reservebank. Toen was de maat vol.

Frits was daarna nog enkele keren reserveleider bij de jeugd en 1 jaar vaste leider. Verrichte hier en daar wat hand en span diensten en is nu vooral vaste supporter bij thuiswedstrijden van Liessel 1 waar zijn zoon Rick in speelt.

Frits gefeliciteerd met je jubileum. Hopelijk mogen we je nog lang bewonderen als supporter langs de lijnen.



Harry Hikspoors 50 jaar lid.

Harry speelde zijn eerste wedstrijd met de P1 uit, in de Neerkant. Destijds was dat nog niet met mooie leren, fancy, blitse voetballen maar gewoon met plastic ballen. Heel fijn in de warme maanden maar in de winter waren deze zo hard als een kei. Harry voetbalde, voetbalde en voetbalde maar kreeg het in de jeugd niet voor elkaar om kampioen te worden. Voor zijn gevoel lag dat ook echt aan de medespelers!

Harry voetbalde graag en met veel plezier. Speelde in het 3de, 2de en af en toe met het eerste (destijds nog 2de klasse). Daarna speelde hij ook nog in het 4de, 5de en 6de. Daar heb ik zelfs nog mogen genieten van Harry's kenmerk; de dubbele schaar. Hij herinnerde zich nog Ko Coppens in de goal waar ze veel plezier mee beleefde. Maar ook Frans de Bruijn kwam aan bod. Die kon Harry op de Berkstedijk nog horen fluisteren zo hard praatte hij. Harry speelde in de selectie vaak back maar daarna in de lagere elftallen vaak op het middenveld. Het viel wel tegen dat bij de lagere elftallen niet echt een systeem werd gespeeld. Had hij voor niks al die trainingen van de Bruijn gevolgd.

Daarnaast moesten ze ook weleens 's morgens de jeugd uit bed trommelen die weer eens niet op tijd waren.

Harry is ook nog even bij de Veteranen actief geweest maar door een slechte knie is hij op zijn 49ste gestopt. Daar baalde hij van, want voetbal is toch echt de mooiste sport en hij geniet nog steeds van technisch mooi voetbal. Tussendoor gaf hij ook nog een tijdje training aan de B2 samen met Peter Kuunders.

Harry mooi om te zien dat je nog met zoveel passie over vroeger vertelde. Van harte gefeliciteerd met je jubileum, een mooie mijlpaal in een mooie carrière.



Henk van Kemenade 50 jaar lid.

Henk kon niet wachten tot hij 8 jaar oud was en op voetbal kon. Hij woonde immers zowat op het veld en was er ook elke week te vinden. Na 1 jaar als voetballer door het leven te zijn gegaan kwam Henk er al snel achter dat het keepen meer voor hem was weggelegd en dat heeft hij heel zijn leven volgehouden. Hij ging in de jeugd de strijd aan met Frank Veldhuijzen en Jantje v. Brussel en dat ging erop.

In de A werd Henk kampioen. Henk speelde in de A2 maar was beter dan de keeper van de A1. Door een schorsing van de keeper greep hij zijn kans in de A1 en de beslissingswedstrijd op Koninginnedag in de Sint Jozef tegen Bakel werd gewonnen. Henk wist zich ook nog te herinneren dat er 3 oranje en 1 gele cornervlag was, het bier in de kantine destijds een gulden en 15 centen kostte en dat zijn veter geknapt was. Ja mensen, we hebben hier te maken met een lopende Wikipedia!

In de A mocht hij al diverse keren met het 1ste of 2de mee. Hij was 16 jaar toen hij met het eerste debuteerde in de 2de klasse. "Er moet iets gebeurd zijn destijds tussen Michiel Hendriks en de Bruin".

Daarna stond Henk er vast in. Tussendoor alleen even een sabbatical gehad door een gebroken been. Henk werd naarmate hij ouder werd ook jeugdtrainer en heeft dit 15 jaar gedaan. Daarnaast verzorgde hij de keeperstraining bij zowel de jeugd als senioren. Daar liet hij af en toe nog eens zien wat hij in huis had. Hij imponeerde de trainers zo erg dat hij zo af en toe nog eens zijn opwachting mocht maken. Op 48-jarige leeftijd, toen de keeper van 1 geblesseerd uitviel tegen Meijel en op 50-jarige leeftijd toen alle keepers geblesseerd waren wederom. Daar kan Buffon met zijn 40 jaar voorlopig nog niet aan tippen!!

Henk herinnert zich eigenlijk nog alles maar wat hem vooral is bijgebleven is de week naar Oostenrijk met van Berlo, met het regioteam voetballen tegen Fenerbache, ontzettend veel publiek en Toon Smulders als coach. De wedstrijden tegen Feyenoord en Helmond Sport waar hij ook nog een penalty stopte. Maar de mooiste herinnering is misschien wel dat "een niet te noemen speler" van Liessel de remleiding van scheidsrechter Karel uit Asten doorknipte en hij rechtdoor de struiken invloog.

Henk we zouden nog dagen met jou over vroeger kunnen praten, geweldig mooi om te horen wat er zich allemaal afspeelde in die tijd. Gefeliciteerd met je jubileum, en...kom nog eens aan.



Martien Bots 50 jaar lid.

Martien ging vanaf kleins af aan al met opa naar het voetballen kijken op zondag. Het virus sloeg over en Martien ging op voetbal. Al snel genoeg kwam hij erachter dat keepen zijn ding was en dat is ook altijd zo gebleven.

In de jeugd kreeg hij het niet voor elkaar om kampioen te worden, ik ga er dan ook vanuit dat hij dezelfde medespelers als Harry Hikspoors had.

Martien ging na de junioren door naar de selectie en moest de strijd aangaan met Ad v.d. Broek. Hij keepste voornamelijk in het 2de totdat Liessel een keer tegen Helmond Sport moest spelen en hij het doel moest verdedigen. Dat was even schrikken.

Daarna heeft hij nog een jaar of 2 op niveau gekeepst, maar 2 blessures, aan de rug en aan de hand, gooide roet in het eten. Na deze blessures toch weer de voetbalschoenen aangetrokken en als voetballer begonnen. Toen bleek dat de passie nog steeds bij keepen lag, heb je dat weer opgepakt. Uiteindelijk in Liessel 5 en daar ben je ook kampioen mee geworden. Tot je 32ste was je actief op het veld. Je zult de mooie trainingen, destijds 3 x trainen waarvan 2 verplicht, met Michiel Hendriks niet snel vergeten en ondanks dat Frans de Bruijn voornamelijk bezig was met de veldspelers, heb je ook veel van hem geleerd.

Als we alle kantine verhalen moeten opschrijven die deze middag verteld zijn dan kunnen we nog wel meer avonden vullen, maar een mooie anekdote bleef me wel bij. Als de vrouw je kwam ophalen in de kantine vroeger, betekende dat je een slecht huwelijk had.

Maar het hield hier niet op. Jouw zoon Koen ging op voetbal en je ging aan de slag als leider. Daarop volgde een rol als trainer, keeperstrainer, jeugdbestuurder (jeugdbestuur opgericht met Antoinette v Hal), jeugdkamp geïntroduceerd, en lid in het hoofdbestuur als vicevoorzitter. Totaal nog een jaar of 14 hier actief mee bezig geweest. Een mooie tijd waar iedereen voor elkaar klaar stond.

Martien nog steeds zien we je zondags vaak als liefhebber langs de velden en we hopen dan ook dat we je nog vaak mogen verwelkomen. Bedankt voor al jouw inzet, zowel als speler als vrijwilliger en gefeliciteerd met je 50-jarige jubileum!



Martien Verbeek 50 jaar lid.

Martien schupte zijn eerste balletje op de Liesselse velden toen hij 9 was. Hij trommelde graag maar koos uiteindelijk voor het voetbal. Kreeg training van Adje v Helvoirt en Jantje v Eijk en leerde daar de basistechnieken van. Daarna kwam hij bij de senioren en speelde voornamelijk in het 2de. Hij werd net iets te licht bevonden voor het eerste. Iets wat ik wel herken....

In het 2de kwam hij in een vaste kern wat ongelofelijk mooie tijden opleverde zowel op het veld als in de kantine. Toen hij als jongetje nog aansloot bij Liessel 2 was Matta van Loon nog aanvoerder. Martien zal niet snel vergeten dat Matta achter een tegenstander aanging en met zijn gebit klapperde om hem af te schrikken. Ook de bekende quote na de rust op de vraag of er gewisseld was, "ja van helft", was elke week weer lachen geblazen. Hij speelde vaak half en daarna laatste man. Had een goede trap maar was niet zo snel. Het advies destijds van zijn trainer was...iets eerder aan lopen.

Martien stopte op 32 of 33-jarige leeftijd door veel spierblessures. Ging daarna squashen en fietsen en doet dit nu nog. Martien is ook nog leider en trainer geweest van zijn zoon Jeroen. De werving vroeger ging iets anders dan nu. Martien stond zonder te weten als leider bij het team in het welbekende rode boekje. Toen hij Martien Bots belde waarom dit kwam was het antwoord: Ja, we gingen ervan uit dat je dat wel wilde doen. Dit nemen we mee in ons huidige jeugdbeleid!

Martien ging daarna vervolgens verder in het jeugdbestuur als activiteiten commissie, voorzitter jeugd en destijds ook vicevoorzitter hoofdbestuur. En toen 9 jaar voorzitter als opvolger van Jan v Oosterhout. Laatste jaren waren lastig maar hij heeft mooi af kunnen sluiten met het tot stand brengen van de Smeltkroes.

Martien, je mag trots zijn op hetgeen wat je allemaal bereikt hebt hier binnen de club. Van harte gefeliciteerd met je jubileum en veel geluk en gezondheid voor in de toekomst.



Rini Boerenkamps 60 jaar lid.

Als we op een maandagavond een bezoek brengen aan huize Boerenkamps is één van de eerste dingen die gezegd wordt; "ik weet eigenlijk niks meer van vroeger". Laten we dat nou al vaker gehoord hebben!

Rini begon op zijn 9de met voetbal omdat eerder nog niet toegestaan was. Doorliep alle elftallen tot aan de B1 en ging toen naar de selectie. Daar speelde hij vooral in het tweede. Soms in het eerste maar hij had de pech dat er toen een hele goeie lichter was. Samen met o.a. Pietje Mennen, Josje Verbugt, Harrie Verberne en Theo Coelen speelde het 2de ook in een erg hoge competitie. Na 12 jaar in Liessel 2 te hebben gespeeld heeft hij nog 2 jaar in het 3de gespeeld en is daarna naar de veteranen gegaan. Tot ongeveer zijn 45ste heeft hij daar met veel plezier gevoetbald. Kampioenschappen waren die er dan? Jazeker, 2 maal met Liessel 2 en 1 maal met Liessel 3. Scoren...nooit! Behalve bij de veteranen één keer. Maar het hield nog niet op voor Rini....

Hij stortte zich in het trainersvak. 10 jaar bij de C-jeugd samen met Jan Engels, 10 jaar leider bij het 2de, ongeveer 3 jaar de lagere elftallen getraind, en ook nog 2 a 3 jaar assistent geweest bij Liessel 1. Smet op dit mooi stukje historie is dat in de 10 jaar leider bij Liessel 2, Rini er een jaartje uit is geweest om bij Liessel 3 deze taak te vervullen en dat Liessel 2 dat jaar warempel kampioen werd. Aan wie dat gelegen heeft zijn we nog niet uit.

In het kader van vroeger was alles beter, nog een paar mooie herinneringen. Waar de meeste jongens nu één wedstrijd in de week voetballen speelde Rini er wel ooit vier. Bij Liessel 2 en 3 maar bijvoorbeeld ook zaalvoetbal en bedrijvensvoetbal. Hij was ook altijd op het veld te vinden. Voetbal ging voor alles. Ze gingen destijds met het hele team eigenlijk alle teams in Liessel aanmoedigen. De grootse ruzies ontstonden dan ook als het voetbal was afgelast. Er zou en moest gevoetbald worden. Dat is wat de mannen deden en de vrouwen gingen er met de kinderen achteraan.

Daarnaast was Rini de jongste vrijwilliger ooit van RKS Liessel. Hij ging met zijn vader al lijnen zetten toen hij een paar jaar oud was. Destijds nog met witte zand! Later heeft hij meegeholpen met de bouw van de kleedlokalen. Eigenlijk was Rini er altijd als er gebouwd moest worden, vaak samen met Jan Engels. Tegenwoordig is hij vaak in de ochtenden bezig met de werkgroep van Belsa om ons sportpark te onderhouden en nog steeds samen met Jan Engels.

Nooit meer vergeten zal hij de veteranenfeestjes. Deze waren uniek. Ieder jaar gingen ze ergens voetballen. Vaak gecombineerd met een gezellig avondje uit. Ooit in Giethoorn hadden ze het café al leeggedronken voordat de wedstrijd begon. Maar ook het veteranenbal bij de Sportvriend zal hij niet snel vergeten.

Rini ondanks dat je niks meer wist van vroeger zijn we toch een heel eind gekomen. Bedankt voor jouw eindeloze inzet voor onze club en gefeliciteerd met je jubileum.



12. Sluiting.

Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. We hebben met relatief weinig mensen weer een hoop werk verricht en daar mogen we met zijn allen best wel trots op zijn. Ondanks dat, is het noodzaak nu om door te pakken. Als we willen dat RKSv Liessel een gezonde club blijft waar zowel jong als oud voetbal kan blijven spelen moeten er echt dingen gaan veranderen. Alleen als dit besef er ook komt bij alle leden (en ouders) kunnen we stappen maken. Dit jaar zal dan ook echt in het teken staan van de vrijwilliger. De kritische opmerkingen uit de vergaderingen zullen wij daarbij ook ter harte nemen.

Voor alle jubilarissen, nogmaals van harte gefeliciteerd. Zo meteen maken we achter bij de wand van RKSv Liessel nog een mooie foto van jullie allemaal.

En als laatste wil ik natuurlijk de vergadering bedanken voor het gestelde vertrouwen in dit bestuur.

Wij wensen jullie en jullie familie een gezond, sportief maar bovenal plezierig seizoen toe.

Dank u wel

